

## Har vi världens äldsta yrke?

Det brukar påstås att världens äldsta yrke är ett som syftar till att tillfredsställa pockande behov och ge en känsla av intimitet utan att kräva långtgående sociala och ekonomiska åtaganden. Vilket detta yrke än må vara – och faktiska belägg lär bli svårt att få – så lockas man att spekulera.

De flesta aktiva har anledning att känna stolthet över vad de utträttar, kanske med vissa undantag inom den politiska, militära och religiösa sfären. Många yrken som fortfarande utövas har funnits med sedan urminnes tider, ofta sådana som har med våra grundläggande behov att göra. Matproducenter, handelsmän, husbyggare, läkare, präster etc.

Men riktigt grundläggande för de mänskliga samhällenas överlevnad har kunskap och information alltid varit, från de första mänskliga samhällsformerna och igenom hela historien. För hur kunde man överleva utan kunskapsöverföring från individ till individ, från generation till generation? Kvalificerade kunskaper och insikter samlades och systematiserades under årtusendena. Det ursprungliga biblioteket i Alexandria är bara ett exempel.

Kanske är det trots allt inte så långsökt att fundera på om vårt yrkesområde – i en något mer osofistikerad form- kanske ändå platser bland de allra äldsta. Informationssökning, systematisering och spridande av mänskligt vetande och mänskliga tankar är ju verkligen "basics".

Förutom det uppenbara att vi alla gör det för pengar, så finns det vissa paralleller mellan

bibliotekarien/informationsspecialisten och en del utövare av det s.k. äldsta yrket:

Visst sprider vi glädje, visst uppfyller vi behov, visst ger vi vissa mer än de begär och visst har vi dragningskraften som gör att många kommer tillbaka till oss efter mer!

Även om de yrkesmässiga rötterna frodades i de allra nedersta kulturlagren är ändå det bästa med bibliotekarierna och informations-specialisterna att de tillhör de specialiteter som snabbt och nyfiskt tar till sig nya tekniker och omsätter dem i sin verksamhet. Det är en engagerad skara som sysslar med allt från vägledning av studenter i kursbiblioteken till arbete på internationell nivå som t.ex. FN-projektet The World Summit on the Information Society (WSIS). I mindre skala än det sistnämnda, men ändå mycket inspirerande, tror jag att många med mig upplever SFIS arrangemang 13:e Nord I & D. Här finns gott om inspiration att hämta inför yrkets framtida utmaningar.

Så känn dig stolt kära yrkeskollega, där du, kanske redan nu, sitter på din skärgårdsö med din kaffemugg, eller i hängmattan med din Campari eller kanske vid en porlande fjällbäck med den klaraste av alla drycker! Du är en liten, men betydelsefull länk i en lång, lång kedja av information och framåtskridande sedan urminnes tider. Njut din sommarledighet och ladda för nya stordåd!

*Lena Löfgren Bjerner*  
redaktör