

Pionjär i den svenska onlinevärlden

Vår f.d. arbetskamrat och vän Lilianna Kanafarski, född Cwirkowska, Täby, har gått bort 76 år gammal. Hon hade inga släktingar eller anhöriga men många, många vänner. Enligt egen önskan kommer hon att återvända hem till Polen för att jordfästas där.

Lilianna föddes i Rembielinek i Polen år 1930. Under andra världskriget deporterades



lilla Lilianna och hennes familj till Sibirien. Vi överlevde, berättade hon, eftersom far var så duktig. Han odlade kål i Sibi-rens karga jord och lyckades rädda livet på vår lilla familj.

Lilianna gick i rysk grundskola tom 8:e årskursen, innan familjen år 1946 kunde återvända till Polen. Om detta och om sitt senare liv i Polen ville hon inte berätta så mycket. Lilianna kom till Sverige 1969, förmodligen p.g.a. den antisemitiska stämning som då rådde i Polen. Hon kom alldeles ensam men med en aktningvärd kunskap inom kemi, utbildad diplomingenjör vid Polytekniska institutet i Wrocław.

År 1970 anställdes Lilianna vid Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek vid den projektverksamhet som kallades Informations och Dokumentationscentralen, IDC-KTHB. Hon blev snart en frontfigur inom den då spirande onlineverksamheten i Sverige. Dessutom var hon en entusiastisk och uppskattad lärare både på KTHB och inom dåvarande TLS. Många är de gamla "online-rävar" som bibringats sina första kunskaper i informationssökningens svåra konst av henne.

Nu kopplar vi så lätt upp oss mot en databasvärd på webben med bara ett litet knapptryck och söker med enkla kommandon. I början av 70-talet, när det var alldeles nytt att söka i databaser, kunde det vara knepigt värre. Databasvärdarna var många, urvalet av vetenskapliga källor varierande, kommandospråken ofta väldigt olika. Inom alla dessa områden var Lilianna expert. Hennes ämnesområde var visserligen kemi, men hon kunde hitta svar på det mesta. För oss som kom som nyanställda till IDC-KTHB fungerade Lilianna som en mentor och överförde sin kunskap till oss. Hon kunde vara väldigt krävande men hade alltid glimten i ögat.

Under många år vid IDC-KTHB verkade Lilianna i en europeisk onlineverksamhet som kallades EURONET Diane. Hon strävade där efter att göra Europa mindre beroende av databastillgångar i USA och verkade för att överföra alla olika sökspråk till ett enda - något som behövs även idag.

Efter sin pensionering kunde Lilianna på allvar ägna sig åt ett av sina stora intressen - att resa. Hon reste helst i Europa, och Madeira kom att bli hennes speciella favoritplats. En hel del av hennes resor gick också till hemlandet Polen för att besöka vänner och bekanta.

Vid sidan av resor var musiken en av Liliannas passioner. Hon var en ivrig operabesökare och gick gärna på konserter. Puccini's musik låg henne varmt om hjärtat.

Lilianna var en tuff dam. Så kunnig, så engagerad, så egensinnig och så uppskattad. Saknaden känns stor för oss alla som hade förmånen att arbeta ihop och umgås med Lilianna.

För vännerna och
arbetskamraterna på IDC-KTHB
Lena Fablén och Ylva Rosell