

Stafettspinnen överlämnas

Breaking up is hard to do, sjöng en gång Neil Sedaka...

Och denna ledare är en uppbrottets ledare. För sex år sedan efterträdde jag nestorn och TLS-veteranen Björn Tell som ansvarig utgivare för denna publikation, som då hette Tidskrift för Dokumentation. Nu lämnar jag den positionen och det kan vara dags att sammanfatta de sex åren.

Det har varit en tid som präglats av förändringar, både för föreningen och för dess tidskrift:

- TLS har blivit SFIS
- Tidskrift för Dokumentation har blivit InfoTrend
- InfoTrend har fått en ny layout, en ny redaktör, ett förnyat innehåll och en ny webbplats
- InfoTrend är tillgänglig som e-tidskrift för medlemmarna
- InfoTrend har närmat sig Open Access genom att tillåta att författare arkiverar sina artiklar på egna webbplatser

När jag inför den här ledaren bläddrar igenom de sex årgångarna fascinerar jag av hur många välskrivna och initierade artiklar vi publicerat. Den allra första artikeln, alltså i nr 1 år 2000, var skriven av den amerikanske sökmotorexperten och ”gurun” Greg Notess och behandlade sökstrategier på nätet. Intressant nog så nämns Google bara i förbifarten – år 2000 är ännu Altavista betydligt större, liksom även FAST och Northern Light.

Vid en sådan här retroläsning kan man förvänta sig ett och annat småleende, av typen ”Tänk så mossigt och förlegat man tänkte då, på den tiden”. Och visst finns det ett och annat som skrevs i vinden, lästes och glömdes. Men det finns desto mer som har ett varaktigt innehåll. Artiklar som behandlar informationspolitik, informationskompetensens genomslag, sökmotorerna och biblioteken, distansstudenter, bloggar, elektronisk publicering, Open Access, e-böcker, knowledge management, omvärldsbevakning, bibliotekschattar, B&I-vetenskap, biblioteksarkitektur, för att nu nämna ett par områden. Artiklar som håller för att läsa, läsa om, spara och återvända till.

Jag tror att InfoTrend har en viktig roll att spela just när det gäller att ta upp ämnen som de ovan uppräknade, och andra närliggande, utifrån ett svenskt, nordiskt eller internationellt perspektiv. Företeelser som ligger i fronten av utvecklingen. Ämnen som ofta kräver en lite längre artikel för att kunna genomlysas ordentligt, samtidigt som artiklarna inte ska vara så långa att de inte blir lästa. InfoTrend är inte en forskningstidskrift i den meningen att vi tar in rena forskningsartiklar, men InfoTrend är en viktig kanal för att föra ut B&I-forskningen i en mer populär form.

Med sitt nya namn, utseende och redaktör har också följt en gradvis och försiktig utvidgning av innehållet. Folkbibliotek och rockmusik är exempel på ämnen som inte tagits upp tidigare! Men fortfarande behöver vi fler artiklar som handlar om näringslivet och deras kunskapsproduktion – vilken roll spelar informationen, mötesplatserna, människorna för tillväxt och innovationer? Vi behöver också texter som tar upp de vita fläckar på kartan som utgörs av informationsförsörjningen i kommuner, landsting och myndigheter. Många tusen offentliga tjänstemän har inte tillgång till ett modernt och of-fensivt förvaltningsbibliotek, utan googlar sig i stället fram till sin information efter bästa förmåga. Inte alltid så effektivt, if you ask me. Visst finns undantag, men mest som bekräftelse av regeln.

Till hösten, efter årsmötet, finns en ny ansvarig utgivare på plats. Jag överlämnar stafettspinnen och önskar min efterträdare all lycka!

JAKOB HARNESK

Biblioteks- och informationskonsult